

Vrees niet – Oordeel niet

Vorige week heeft Lans gesproken. Ik hoop dat je erbij was. *Lans heeft ons meegenomen in het grote, overkoepelende plan van God. En hij heeft laten zien dat de dood en opstanding van Jezus een belangrijke plaats hebben in dat grote, overkoepelende plan. Mocht je deze boodschap willen nalezen of luisteren, kijk dan even op de website jefta.org*

Vandaag sluit ik aan bij deze boodschap. Ik wil eigenlijk twee elementen uit zijn preek wat nader bekijken. En dat zijn de elementen: vrees niet en oordeel niet. Het zijn twee belangrijke pijlers van de boodschap van Jezus.

Angst en oordeel zijn helaas bekende ingrediënten van ons leven. Angst voor het oordeel van de ander beneemt je de vrijheid om te zijn wie je bent. Angst voor oordeel dwingen je in een keurslijf van 'voldoen aan een norm'. Angst voor oordeel of afwijzing zorgen ervoor dat we niet of niet volledig tot ons doel komen. *We zijn immers bezig om afwijzing te voorkomen.*

Waar komt die angst voor oordeel/afwijzing vandaan? Is het altijd zo geweest? Nee, het is niet altijd zo geweest! In Genesis (betekent 'wording'), het Bijbelboek dat ons veel fundamentele waarheden vertelt over wie wij zijn, waarom we bestaan en wie onze schepper is. – Het boek is niet bedoeld om elke vraag over het ontstaan van de mensheid in detail te beantwoorden – het is bedoeld om een aantal fundamentele over wie wij zijn, wie God is, te verkondigen. *Er blijft mysterie. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan over het ontstaan van de aarde en van het leven op aarde. En dat is goed. Wetenschap is geen vijand van geloof.*

Helemaal in het begin, in Genesis 1, leeft de mens in harmonie met God en in harmonie met elkaar. Er is geen angst voor oordeel of afwijzing. De mens ontvangt van God de opdracht om de aarde te beheren, tot groei en tot bloei te brengen. Wat een fantastische situatie. Het lijkt wel het paradijs...

Genesis 2

¹⁵*De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. ¹⁶Hij legde hem het volgende verbod op: 'Van alle bomen in de tuin mag je eten, ¹⁷maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.'*

God waarschuwt de mens. Hij wil de mens beschermen. God houdt van de mens en wil niet dat de mens sterft... Vandaar de waarschuwing!

En dan wordt de mens misleidt, door de slang, het beeld van Gods tegenstander. De mens gelooft de leugen en eet van de boom...

Genesis 3

⁴*Jullie zullen helemaal niet sterven,' zei de slang. ⁵Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.'*

⁶*De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.*

En het gaat natuurlijk om meer dan het eten van een vrucht.

Het gaat om het instemmen met de onafhankelijkheid die de slang, Gods tegenstander, voorstelt: 'jullie zullen als God zijn en kennis hebben van goed en kwaad' (met andere woorden, je hebt Hem niet meer nodig). Het 'eten van de vrucht' betekent het vrijwillig verbreken van de 'leven-gevende relatie God'.

Het is een vrijwillige keus, gebaseerd op een leugen. Maar de consequenties zijn groot. In Genesis 3 zien we de angst voor God ontstaan:

⁸Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. ⁹Maar de HEER God riep de mens: 'Waar ben je?' ¹⁰Hij antwoordde: 'Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.' ¹¹'Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?' ¹²De mens antwoordde: 'De vrouw die U mij hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten.' ¹³'Waarom heb je dat gedaan?' vroeg de HEER God aan de vrouw. En zij antwoordde: 'De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.'

Niet eerder was de mens bang voor God geweest. Nu wel. Wie is er veranderd? Is God veranderd? Nee!! God is nog steeds de leven-gevende liefhebbende God. Is de mens veranderd? Ja!! De mens is in een leugen gaan geloven... De leugen dat je je moet verbergen voor God en je voor je naaktheid moet schamen...

'Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.' – vanaf dit moment is angst een realiteit in ons leven... De harmonie met Gods is verstoord...

'De vrouw die U mij hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten.' – Adam geeft de schuld van zijn handelen aan zijn vrouw, en indirect aan God – vanaf dit moment is oordelen/vergelijken/afwijzing een deel van ons leven. De harmonie onderling is verstoord...

'De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.'

Ook dat is waar...

Dit is de meest tragische dag in de geschiedenis van de mensheid. Vanaf deze dag worstelen we met een vertroebeld beeld van God, gebaseerd op de misleiding van satan, en met een vertroebeld beeld van onszelf en van de mensen om ons heen. Elke keer dat jij angst of schaamte voelt ten opzichte van God (of anderen), is dit terug te voeren op de misleiding, op de leugen uit Genesis 3. Elke keer dat jij het nodig vindt om jezelf of anderen te oordelen en af te wijzen, gaat dit terug naar dit tragische moment...

En toen kwam Jezus!!

Jezus vervangt leugen door waarheid.

Jezus laat ons de realiteit zien van wie God is, (wie jij bent en wie je naaste is.)

Johannes 14

⁷Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.'

Zijn boodschap is krachtig, ...heel krachtig.

Even over oordeel en over hoe God naar jou kijkt.

- Denk even aan hoe Hij omging met Petrus, nadat deze Hem drie maal verloochend had. Weet je het nog, ik heb daar met Pasen over gesproken.

'Heb je Mij lief – weid mijn schapen'

Geen oordeel, geen afwijzing, maar bestemming!

- Of hoe de Vader omging met de verloren zoon.
Geen oordeel, maar een feestmaal!
- Of hoe Jezus omging met de vrouw die op overspel was betrapt. *'Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.'* – *'Ik veroordeel je ook niet'*

Jezus herstelt mensen. Tegen de overspelige vrouw zegt Hij: *'zondig vanaf nu niet meer'*. Het lijkt een beetje op de waarschuwing in de Hof van Eden.

Jezus waarschuwt de vrouw. Hij wil haar beschermen. Hij houdt van haar en wil niet dat ze opnieuw onder angst en oordeel gebukt zal gaan.

Johannes 3:16

¹⁶*Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. ¹⁷God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.*

Jezus wist de leugen over wie God is uit. Hij laat zien dat God liefde is. Gods doel is herstel, voor iedereen.

Jezus' dood en opstanding, als mens, we hebben het met Pasen gevierd. Dat is ook de dood en opstanding van de mensheid, van jou en ik. Met Hem zijn wij opnieuw tot leven gewekt. We kunnen opnieuw in onze bestemming leven, verbonden met God, in vrede met onszelf, in harmonie met onze omgeving. Vrees niet, oordeel niet. God houdt van je en Hij brengt gezondheid/heelheid in je leven.

Romeinen 5

¹⁸*Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. ¹⁹Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.*

En precies dat vieren we vandaag in het Avondmaal. We vieren het leven, samen met God. Hij heeft vrede gebracht in ons hart. Er is geen reden om bang te zijn voor het oordeel, we zijn vrijgesproken. En er is geen reden om anderen te oordelen en af te wijzen.

Ik wil een wat minder gebruikelijke tekst lezen nu we de maaltijd gaan gebruiken. Het zijn woorden van Jezus zelf.

Johannes 6

⁵⁶*Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem. ⁵⁷De levende Vader heeft Mij gezonden, en Ik leef door de Vader; zo zal wie Mij eet, leven door Mij.*

In de maaltijd ontmoeten we de Heer.

AMEN